

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 1

Ἐν Νεαπόλει τῆ 1/1/2012

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
πρός τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου,

Μέ αἰσθήματα καί διάθεση δοξολογίας ἀρχίζουμε τόν καινούργιο χρόνο. Ὅπως ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες πού εἶχαν προσκυνήσει στή φάτνη τόν νεογέννητο Χριστό. Ἡ δοξολογία, ἡ εὐχαριστία μᾶς ἀνανεώνουν πνευματικά, μᾶς χαρίζουν μία διαφορετική στάση ἀπέναντι στή ζωή καί ἐμπιστοσύνη στό Θεό.

Ἡ συναίσθηση τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, τῆς παρουσίας Του στήν προσωπική μας πορεία, μεταμορφώνει τήν καθημερινή μας ζωή, δίδει αἰσιόδοξο τόνο στόν νέο χρόνο. Αὐτή ἡ δοξολογική πνοή δημιουργεῖ ἀτμόσφαιρα γαλήνης καί χαρᾶς, πού μεταδίδεται καί στό περιβάλλον μας, ὡς εὐεργετική ἀκτινοβολία.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τήν μνήμη ἑνός ἁγίου Ἱεράρχου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἐβίωσε, κατά τό δυνατόν, τήν χριστιανική τελειότητα. Βρῆκε τόν τρόπο νά μιλήσει στους νέους τῆς ἐποχῆς του. Τούς μετάγγισε τό χριστιανικό μήνυμα, χωρίς νά ἀρνηθεῖ τήν πλούσια ἑλληνική πνευματική παράδοση. Ἦταν μύστης τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν πνευματική του ἀκτινοβολία ὁδηγοῦσε τοὺς ἀνθρώπους στή θεογνωσία. Ἄν καί πλούσιος, δέν θαμπώθηκε ἀπό τό χρῆμα καί τή δύναμή του, ἀλλά τά μοίρασε ὅλα καί βρῆκε τρόπους νά κάνει πολλούς συμμετόχους τῆς ἰδικῆς του ἀγάπης.

Ὁ Μέγας Βασίλειος φιλοσόφησε πάνω στό χρόνο, στή ροή τῶν γεγονότων. Τά συγγράμματά του ὁμιλοῦν γιά τή φύση τῶν ὄντων, τήν αἰωνιότητα καί τίς ἀποφασιστικές στιγμές τῆς.

Ἀγαπητοί μου,

Κατά τό Μέγα Βασίλειο ὁ χρόνος μᾶς εἰσάγει στήν αἰωνιότητα. Ἡ αἰωνιότητα ἐξαρτᾶται ἀπό τίς στιγμές τοῦ χρόνου, πού εἶναι καθοριστικές γιά τή ζωή μας. Ἡ αἰωνιότητα μᾶς χαρίζει τήν ἀναγέννηση, πού ἀναδιπλασιάζει τή ζωή μας, μέ ἕνα δεύτερο γίγνεσθαι μέσα στό πρῶτο.

Ὁ χρόνος εἶναι ἕνα ἀπό τά πολυτιμότερα δῶρα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ καλύτερος σύμβουλος μας. Ὁ χρόνος καί ἡ ὑπομονή κατορθώνουν τά περισσότερα στή ζωή μας. Αὐτός πού νιώθει τήν ἀξία τοῦ χρόνου, κερδίζει πάντοτε. Ὁ χρόνος γι' αὐτούς πού δέν πιστεύουν, εἶναι ἀμείλικτος ἐχθρός, γιατί μετρᾷ τό διάστημα ἀπό τή γέννηση ὡς τό θάνατο. Γιά τούς πιστούς ὅμως ὁ χρόνος κατασκευάζει τήν ὁδόν Κυρίου στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Καθώς βρισκόμαστε στόν στενό καί ἀβέβαιο ἰσθμό μεταξύ δύο χρόνων ἄς ἀτενίσουμε μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος, τό νέο σωτήριο ἔτος 2012.

Πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ», τό πλήρωμα τοῦ χρόνου. Ὁ Χριστός, πού εἶναι «*χθές καί σήμερον καί εἰς τούς αἰῶνας ὁ Αὐτός*», γεμίζει μέ τήν παρουσία Του τίς διαστάσεις τοῦ χρόνου μας. Εὐχαριστοῦμε τόν χρονουργό Θεό γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς χαρίζει.

Ὡς χριστιανοί ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Ποιητήν καί Δεσπότην τῶν αἰώνων, πού κρατεῖ τόν χρονοδιακόπτη «*τοῦ τῆς παροικίας ἡμῶν χρόνου*», πού μᾶς εἰσάγει στήν πληρότητα τῆς αἰωνιότητος.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ χρόνος εἶναι ἀνυποψίαστος στίς ἐκπλήξεις του, ἀλλά καί ἀδυσώπητος στίς χρεώσεις του. Ὅλοι ἐμεῖς εἴμαστε χρονογράφοι. Γιά κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς μας θά δώσουμε λόγο. Γιά τό Θεό ὁ χρόνος εἶναι μέτρο ζωῆς, γιά μᾶς ἀποτελεῖ δεῖγμα γραφῆς.

Τό ρολοῖ τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ διαφορετικά ἀπό τό δικό μας. Ἄς βιώνουμε τήν αἰωνιότητα τῆς ἀγάπης Του, τῶν ἐσχάτων, μέσα στή χρονικότητα τῆς ζωῆς μας. Ἄς ἀκοῦμε τό εὐεργετικό ξυπνητήρι Του, τήν ὥρα αὐτή τῆς προσωπικῆς μας κρίσεως. Κτυπᾷ δυνατά γιά νά συνέλθουμε, νά μετανοήσουμε. Μᾶς καλεῖ νά ἐπιστρέψουμε, ἀπό σήμερα, στήν καθημερινή μας βιοπάλη, ἀνανεωμένοι πνευματικά, «*καθώς ἐλαλήθη*» καί σέ μᾶς.

Ἄς προσέχουμε, γιατί ὁ διάβολος μέσα στό χρόνο ἔχει τοποθετήσει ὅλες τίς παγίδες του καί ὀργανώνει τίς πειρασμικές ἐπιθέσεις του. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας γίνεται σωτήριος ὅταν μέσα σ' αὐτόν, ὑπακούοντας στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, σπάζουμε τόν κλοιό τῆς φιλαυτίας, πού περισφίγγει τήν καρδιά μας καί ἀνοίγουμε δίοδο, νά περάσει μέσα μας ἡ φιλοθεΐα καί ἡ φιλανθρωπία.

Ἡ ἀγέλαστη βιασύνη τῆς ζωῆς τῶν τελευταίων ἐτῶν, μᾶς ἔφερε τό ἄγχος γιά τά ἐφήμερα. Ἀπέσπασε τήν προσοχή μας ἀπό τά πραγματικά μας προβλήματα καί μᾶς παγίδευσε στά ρέοντα καί τά χαμαίζηλα. Ἄς εὐχηθοῦμε νά μή μᾶς ὀδηγήσει, μέ τήν κρίση πού μᾶς προέκυψε τελευταία, στήν κατάθλιψη.

Τόν τελευταῖο λόγο στήν προσωπική μας ζωή καί στήν ἱστορία τοῦ κόσμου τόν ἔχει ὁ Θεός. Ἄς προσανατολίσουμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας πρὸς τήν αἰωνιότητα. «*Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις*», δίδει διεξόδους καί ἀναψυχήν στίς ποικίλες κρίσεις μας.

Σᾶς εὐχομαι, μέ πλησμονή πατρικῆς ἀγάπης, χρόνια εὐλογημένα, εἰρηνικά, αἰσιόδοξα, ἐλπιδοφόρα, χρόνια μέ τό ὄροσημο τοῦ καιροῦ τῆς αἰωνιότητος.

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Πέτρος καί Κερρουϊόσου Νεκτάριος

Σημείωσις: Νά διαβασθεῖ στήν Θεία Λειτουργία τῆς πρώτης τοῦ ἔτους.

